

in *Vrieslands* Minerva-Stad verschillende vakken van Wetenschappen en Letteren, was hij zijne aangenomene Vaderstad in verschillende betrekkingen ten dienste, en schiep hij er behagen in, om de verdiensten van *Vriesland* en deszelfs Ingezetenen te doen erkennen. Van daar deszelfs bijzonderheden van de Familie HEMSTERHUIS, de Letter- en Geschiedkundige Verzameling, biographische bijdragen bevattende, door hem in het voorleden jaar uitgegeven, en andere verschillende bijdragen ginds en elders uitgekomen. Zijne nagedachtenis zal bij zijne betrekkingen en vrienden aanhoudend geëerd blijven, en het goede in zijne langdurige loopbaan geficht hem eenmaal tot kroone verstreken.

De tweede grijsaard aan de Klasse ontvallen, is de Wel-Eerwaarde Heer **JAC. ALBERTUS STRESO**. Hoewel de zoon van een Kapitein in 's Lands dienst, waren zijne Voorvaderen reeds van vroege tijden af Bedienaren des Euangeliums, waarvan onder anderen een, die Predikant in 's *Gravenhage* was, voorkomt in de Geschiedenis der XVII^{de} Eeuw. Zelf Leeraar in de Nederlandsche Hervormde Kerk, sedert den jare 1790, bij onderscheidene Gemeenten, laatst te *Dordrecht*, werd hij hoog geschat als ijverig, wijs, bij uitnemendheid kundig en veel begaafd Leeraar. Benevens de studie, welke naast tot zijn ambt behoort, beoefende hij veel die van Historie, bijzonder Kerkelijke en Vaderlandsche. Als vruchten van dezelve zagen het licht een geschrift over de vier eerste eeuwen der Christelijke Kerk, uitvoerige Levensbeschrijvingen van CONSTANTIJN DE GROOTE en KAREL DE GROOTE, vroeger eene bij TEYLER's stichting bekroonde verhandeling over de Zeden der Voorvaderen. Behalve het Koninklijk-Nederlandsche Instituut, erkenden de Leidse Maatschappij van Letterkunde en het Utrechtsche Genootschap zijne verdiensten, die hem, gelijk ook zijne hoedanigheden, de liefde en hoogachting van velen deden verwerven.

Tot hiertoe in deze treurige herinneringen voortgeschreden, is het mij aangenaam, uwe aandacht eenige oogenblikken dankbaar te kunnen verpozen, met de genoegelijke vermelding van het voorregt door de Derde en Vierde Klasse genoten, van geen harer Effective Leden in dit tijdvak tot hooger werkring opgeroepen te zien. Het behaagde der Voorzienigheid,

hetzij in gemeenschap met andere arbeiders aan het vak van Nederduitsche Spraak- en Woordkennis besteed, zijn genoegzaam bij het Algemeen bekend. Het is in allen geval hier de plaats niet, om in eene ontleding der verdiensten van de onderscheidene Werken te treden, waaronder *Het Woordenboek der Nederlandsche Synonymen*, te zamen met den Heer LANDRÉ uitgegeven, misschien wel de meest blijvende goedkeuring vond.

Aan het getal onzer Correspondenten ontviel in het jaar 1841 te Rotterdam, Jonkheer CORNELIUS ASCANIUS VAN SYPESTEYN, Eifbezitter en Verzamelaar een tijd lang van belangrijke schriftelijke Bescheiden en Autographen, tot Algemeene en Vaderlandsche Geschied- en Geslachtkennis betrekkelijk.

Nog tenzelfden jare en in dezelfde stad ontviel voor altijd aan dit gedeelte onzer Medearbeiders, de Heer ADRIAAN VAN DER HOOP Junior, wiens uitnemendheid van gaven als Dichter en Geletterde even algemeen erkend werd, als zijne wegneming in den leeftijd van negen en dertig jaren met weemoed door ons werd vernomen.

In de derde maand van dit loopende jaar onderging de Klasse op nieuw het verlies van een hoog geachten Correspondent, door het overlijden van M^r. VAN WILLEM DE CRANE, geboortig van Hoorn. Vroeger Rector der Latijnsche Scholen te Dokkum, bekleedde hij van het jaar 1788 tot op zijnen dood het Hoogleeraarsambt in de Latijnsche Letterkunde en in de Geschiedenis te Franeker. Zijne met roem bekende *Verhandeling over Prins JOHAN MAURITS van Nassau*, mitsgaders *over de Geleerde Geslachten der JUNIUSSEN en VOSSIUSSEN*, zoowel als menigerlei andere arbeid aan Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheden te koste gelegd, bevestigden zijne regtmatige aanspraak op de betrekking in welke hij sedert het jaar 1820 tot deze Klasse gestaan heeft.

Eenige maanden later ontviel ons nog een vierde, door stand, onderdom en geleerdheid eerwaardig Correspondent, de Wel Eerwaarde JOHANNES ALBERTUS STRESO, sedert 1821 rustend Predikant. Hij overleed te Arnhem in vijf en zeventig jarigen leeftijd. In het vak van Kerkgeschiedenis verwiëf hij zich bijzonderen roem door zijnen arbeid over de *vier eerste Christeneeuwen*, zijn

CONSTANTIJN de Grootte, en zijn KAREL de Grootte; voor de Geschiedenis van het Vaderland, door zijne onder TEYLERS Werken gedrukte *Verhandeling over de levenswijze en gewoonten der Nederlanders van de vroegste tijden af tot aan het einde der zestiende eeuw*.

Daartegen mogt in den loop van dit jaar de Klasse zich geluk wenschen met de Koninklijke bekrachtiging van hare keuze der Heeren Mr. HUGO BEIJERMAN, Hoogleeraar aan de Doorluchtige School alhier, en Mr. ADRIAAN BOGAERS van Rotterdam, tot *Leden*; — zoowel als met hare benoeming van vier *Correspondenten*: de Heeren A. DE JAGER te Rotterdam, Burggraaf (sedert door het overlijden zijns Vaders¹, Graaf) LÉON DE LABORDE te Parijs, E. J. DIEST LORGION te Hallum, en Jonkheer H. M. A. J. VAN ASCH VAN WIJK te Utrecht.

Hier te treden in eenige uitweiding over de verdiensten van die wel bekende Landgenooten, welke wij ook in deze Openbare Zitting zoo gaarne als onze nieuw benoemde Leden en Correspondenten uitroepen en begroeten, zoude even weinig voegzaam zijn, als het noodig is tot regtvaardiging der op hen uitgebragte keuze. Alleenlijk van onzen nieuwen Franschen Correspondent zij het ons nog vergund te melden, dat ook hij zich onze benoeming, bij eene allezins beleefde Missive heeft laten welgevallen; en voorts nog ten aanzien van dezen Geleerde te herinneren, dat hij, nastrever en thans erfgenaam van den Vaderlijken roem als Reiziger, zich allerbijzonderst heeft bezig gehouden met twee onderwerpen, wel niet in gelijke mate, maar toch beide voor den Nederlander hoogst belangrijk en gewenscht. Oordeelkundig en Godvreezend Onderzoeker der innerlijke kenteekenen van der Heilige Schriften echtheid en Goddelijke afkomst, hebben zijne reizen in Egypte, Syrië en Arabië, op grond der belangrijkste opmerkingen van Geschied-, Aardrijk- en Oudheidkundigen aard, hem meer dan immer van de juistheid en zekerheid der verhalen en opgaven van den Pentateuchus overtuigd. Schrandere en vlijtigh navorcher van de uitvinding der Drukkunst, hebben hem zijne

¹ Den beroemden Reiziger en Staatsman ALEXANDRE DE LABORDE.