

Van den Heer J. FODOR, te St. Petersburg, Correspondent der Vierde Klasse sedert 10 Julij 1809, overleden 3 October 1828, weet ik alleen, dat hij Toonkunstenaar en beroemd Componist was.

Van den Heer J. F. DUCQ te Brugge, Correspondent der vierde Klasse, sedert 26 Augustus 1816, Lid sedert 19 Julij 1822, overleden den 9 April dezes jaars, is mij alleen bekend geworden, dat hij Profesfor in de schilderkunst en eerste Directeur aan de Academie te Brugge was (†). Zoo- ver ik weet, heeft het Instituut van deze kunstbeoefenaars geene bijdragen ontvangen; en kan het dus alléén hun dood betreuren, voor zoo ver dezelve op het gebied der Schilder- en Toonkunst invloed kan hebben; of voor zoo verre regtmatige deelneming in den rouw van den Heer FODOR, ons geacht medelid, wiens kunst-talent deze stad leert, vermaakt en siert, eene hulde moge zijn aan vreemde en inlandsche verdiensten tevens.

Nader zijn wij bekend met onzen Landgenoot Mr. B. P. VAN WESELE SCHOLTEN, Correspondent van de Derde Klasse sedert 5 Julij 1809, overleden in 's Gravenhage den 26 April dezes jaars. Ofschoon het Instituut zelve geene vruchten van 's mans letterkundigen arbeid mogt inoogsten, het Vaderland verloor in hem, als een der Kamer-presidenten van het Hoog-geregtshof voor de Noordelijke gewesten des Rijks, eenen geleerden regtskundigen, eenen geoefenden en onkreukbaren Regter; Leidens Hooge school eenen ijverigen Curator. Onder de vaderlandsche geleerden, welke door Koning LODEWIJK ter regeling van het Hooger onderwijs werden bijeengeroepen, bekleedde de Heer VAN WESELE SCHOLTEN met eere zijne plaats. Gevormd en gevoed in WYTTENBACHS school, verwierf hij welverdienden lof door zijne Academische Verhandeling *de loco CICERONIS de Divina Natura*; gedurende zijn verblijf te Delft, van welke stad hij vroeger Pensionaris was, schreef hij eene belangrijke Voorrede, vol letter-

(*) Men vindt een bericht wegens DUCQ in de *Annales du Salon de Gand*.

terkundige kennis, ter inleiding op den Catalogus van den overrijken Boekenschat zijns ooms den doorgeleerden DE RÖVER. Beiden heb ik persoonlijk gekend; DE RÖVER in zijn stil afgezonderd leven, vol wijsgeerigen en letterkundigen arbeid, veredeld en verfierd door de binnelijckste deugden; een leven door matigheid, ingetogenheid en kalme godsvrucht verlengd tot in hoogen ouderdom: VAN WESELE SCHOLTEN levendig, vurig, bedrijvig, spraak- en mededeelzaam van aard; uitgerust met veelvoortige kunde, en voor zich zelve steeds tot aan zijnen dood, in zesen-zestig-jarigen ouderdom, een sierlijk en getrouw beminnaar der Grieksche en Latijnsche Mufen; bij wien de wijsbegeerte der Ouden hand aan hand ging met een verlicht en werkdadig Christendom.

De Tweede Klasse, maar nog veel meer de geleerde wereld, verloor op den 5^{den} Augustus 1818 den Göttingfchen Hoogleeraar J. F. BOUTERWECK. Sedert 9 December 1818 was hij Geassocieerde der Klasse; vele Leden derzelve leerden hem van nader bij kennen gedurende 's mans verblijf in deze stad, en merkten bijzonder op dat vreemdfoortige, 't welk den kamergeleerden dikwerf eigen is, waardoor hij ook dit Land meer van de wetenschappelijke en letterkundige zijde, dan wel in deszelfs aard, ligging, taal, zeden en gewoonten, toonde te kennen. Hij omvatte de geleerde geschiedenis der fraaije letteren van schier geheel Europa; het onschatbaar werk, *Die geschichte der Poesie und Beredsamkeit*, waarin hij dezelve ontvouwde, is en blijft een zeer bruikbaar handboek; dichtkunst en welsprekendheid in 't algemeen, en bijzonder in Duitschland, zijn hem veel verplicht; en in het laatste tijdperk van zijn onvermoeid werkzaam leven poogde hij nog voor zijne Landgenooten de reden en de godsdienst in overeenstemming te brengen; in welke poging hij minder gelukkig slaagde, dan in het aanwijzen van het verband, waarin de verbeelding tot het gevoel staat. (*)

Van

(*) In zijn boek: *Religion der Vernunft*.